

Kære konfirmander!

Tiden, vi har haft sammen, er fløjet af sted, og nu sidder vi her i kirken. For i dag er det jeres konfirmationsdag. Jeg ved, at I har glædet jer meget. Måske kan I ligefrem mærke sommerfuglene bakse med vingerne i maven på jer, når I tænker på festen og gaverne, jeres stolte familier og blå mandag i næste uge?

Og ikke bare det. Men også fordi livet ligger foran jer og fylder jer med håb og drømme for fremtiden. Der er meget at glæde sig til og meget at glæde sig over. Men tankerne om det, der venter, kan også være både overvældende og skræmmende. For hvilken vej skal man vælge som sin at gå gennem livet?

Livet beskrives ofte som en rejse. Eller som en vej vi går. Et stykke af rejsen har jeres forældre taget jer ved hånden og vist vejen. Men nu er I der, hvor I snart selv skal åbne livets døre og vælge den vej, der skal være jeres. Hver især må I ud og slås med livet for at vriste mening og betydning ud af det. Det er ikke altid lige let. For det findes ikke nogen GPS til livet, der kan vise jer vejen fra A til B. Livet kan være fuldt af omveje, vildveje og blindgyder. Og selvom vi holder tungen lige i munden og gør os umage, risikerer vi alligevel at fare vild. Måske mislykkes vores projekter. Vi ved ikke, hvad der venter om næste hjørne, og uventede begivenheder kan spænde ben for vores planer, håb og drømme for livet. Så kan livet gøre ondt. Og glæden kan blive vendt til smerte.

Ja, vi kender ikke fremtiden. Måske er der ting, der ikke går op og ikke giver mening. Det kan virke skræmmende, og alligevel er vi nødt til at kaste os ud i livet. Vi kan ikke andet, for livet har vi fået for, at det skal leves. I må hver især begive jer ud på livets vej, men det betyder ikke, at I skal klare alting selv. Der findes ganske vist ikke en GPS, der kan vise vejen fra A til B, men I skal huske på, at I hver har en rygsæk med på rejsen. Den rygsæk er fuld af kærligheden fra de mennesker, der holder af jer. Fra jeres forældre og familier, fra jeres venner og kammerater. Og i rygsækken er der også et løfte til jer fra Gud.

Det løfte er ikke noget nyt. Det hører nemlig sammen med den dag, da I blev døbt. De fleste af jer kan ikke selv huske jeres dåb, og den lyder måske ikke af så meget: Der var en præst, noget vand og nogle ord. Men det, der skete den dag, er alligevel noget helt særligt: for da I blev døbt, lovede Gud at være med hver eneste af jer "alle dage indtil verdens ende". Guds løfte gælder altså resten af livet. Det var tegnet på Guds kærlighed ved jeres dåb. Og det er tegnet på hans kærlighed i dag, på jeres konfirmationsdag.

Ordet konfirmation betyder "bekræftelse". Det betyder, at der siges ja til, at noget gælder. At det er rigtigt, at det er sådan. Og i dag ved konfirmationen bekræfter Gud, at han holder, hvad han lovede ved dåben. Når løftet lyder igen i dag, er det tegn på, at Gud er med jer også nu, hvor I snart skal vælge jeres vej igennem livet. Det er let at fare vild på livets omveje, vildveje og blindgyder. Og så er det godt at tage et kig i den rygsæk, I hver især har med på rejsen og huske på kærligheden og Guds løfte til jer.

Uanset hvordan jeres liv kommer til at forme sig, så står det løfte fast. Gud mister aldrig troen på jer. Det var dåbens løfte – og det er løftet på jeres konfirmationsdag: Gud glemmer jer aldrig.

At holde fast ved det kan give mod til at stole på, at det nok skal gå alt sammen. Mod til at tro på, at I kan. Også selvom det ikke altid går, som I havde planlagt og håbet.

Kære konfirmander! I har glædet jer til i dag. Det har jeg også - selvom jeg må indrømme, at det føles lidt trist, at jeg snart skal sige farvel til jer. Jeg vil gerne sige jer tak for de mange onsdageftermiddage, vi har delt med hinanden. Det har for mig været et privilegium at lære jer lidt at kende. I er nogle fine unge mennesker, og jeg er fuld af tiltro til, at I nok skal få noget godt ud af livet. Og hvis I tør stole på Guds løfte - på at Gud holder ud med jer uanset hvordan livet former sig - så er I stærke og kan bære næsten alting. Jeg ønsker jer tillykke med konfirmationen og al mulig lykke på livets rejse.

Gud være med jer!

*Sognepræst Trine Nissen*