

KIRKERNES STUDIEDAGE 2019

FOLKELIGHED OG DANNELSE

I 2019 er det 800 år siden, Dannebrog ifølge myten, faldt ned fra himlen! Det danske flag bliver ofte brugt som symbol for danskhed – men hvad ligger der egentlig i at være dansk, og hvad har vi at være fælles om?

Grundtvig gjorde en ihærdig indsats for at vække den danske folkesjæl og blev fortaler for almuens dannelse. Hans tanker er grundstenene i hele højskolebevægelsen, som i 2019 kan fejre 175 års jubilæum. Med Kirkernes studiedage 2019 vil vi se nærmere på danskhed, folkelighed og dannelse.



Astrup Sognegård
Østergårdsvej 223, 8355 Solbjerg

Lørdag den 26. januar 2019:

Mette Bock
kulturminister og kirkeminister

Kan et land være kristent?

Begrebet danskhed bliver i disse år udsat for angreb, overgreb og kidnapning. Det gode er, at de fleste opfatter danskhed som noget ubetinget godt. Til gengæld lægges der meget forskelligt i, hvad danskhed er. Handler det om sindelag? Om vaner? Om slægtshistorie? Kan et land være kristent? Og hvilken rolle spiller folkekirken?

Begreberne danskhed og tro har det tilfælles, at de fleste forsøger på skarpe afgrænsninger og eksklusive definitioner mislykkes. Men det betyder ikke, at vi ikke skal tale om, hvad det i en moderne verden vil sige at tro. Eller at være dansk. For begge dele har betydning. Og binder os sammen.



Mårslet Sognehus
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Lørdag den 23. februar 2019:

Simon Axø
forstander på Testrup Højskole

”Nysgerrighedens dannelseskraft”

Nysgerrigheden er et forunderligt berigende eksistensvilkår. Når vi er nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en begejstret bevægelse mod en viden eller erkendelse, som vi ikke ønsker for personlig vindings skyld, men fordi vi føler os draget mod noget vi vil blive klogere på. Nysgerrigheden kan ikke skabes eller bemestres, men er en beundringsbåret udforskning af verden. Når vi er nysgerrige er vi i bevægelse på en sjældent uselvvisk måde. Vi går spørgende til værks og forstår intuitivt, at vi ikke er alvidende og aldrig bliver det. Det er både dannende og livsbekræftende.



Tiset Sognegård

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Lørdag den 9. marts 2019:

Doris Ottesen,

forfatter og tidligere præst

Hvorfor læser vi?

**-om skønlitteraturens
betydning for den folkelige
læring og dannelse.**

Gennem eksempler fra såvel nyere som klassisk skønlitteratur vil den gode histories muligheder for både at vække genkendelse og åbne for nye erkendelser hos læseren blive belyst og diskuteret. Og følgende spørgsmål vil blive stillet og forsøgt besvaret: Hvad skyldes det, at den fiktive historie ofte kan bringe os større forståelse af vanskelige livssituationer, end den faktiske virkelighedsbeskrivelse?



Tranbjerg Sognegård

Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Lørdag den 23. marts 2019:

Hans Henrik Hjerimitslev

lektor og ph.d.,

Pædagoguddannelsen i Aabenraa

**Mellem dannelse og
uddannelse: Højskolernes
historie og relevans i dag.**

Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding i 1844, har de danske højskoler stået i spændingsfeltet mellem dannelse og uddannelse, mellem livsoplysning og nyttige kundskaber. I dette foredrag vil vi se på højskolernes dobbelte rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitutioner og diskutere hvilken betydning de har i dag, hvor snævre nyttehensyn og erhvervsmæssig kompetenceudvikling rider uddannelsessystemet som en mare.



Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup, Mårslet, Tiset og Tranbjerg sogne.

Alle foredrag er lørdag kl. 9.30-12.00.

Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.

Prisen er 25,- kr. for et enkelt foredrag eller 75,- kr. for deltagelse i alle fire.

I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

Tilmelding og betaling sker ved fremmøde.